



Θοδωρής Κατωπόδης

Το 1961, έρχεται στην Κάτω Ηλιούπολη ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης.

Ο Αθανάσιος Κονιδάρης.

Το 1962, ο Νιόνιος Κατωπόδης [Φιλιππάρας], με τη σύζυγό του Χριστίνα, τις κόρες του Όλγα και Τούλα και τον ανηψιό του Θοδωρή Κατωπόδη.

Τα αδέρφια Κώστας και Θεοφάνης Ρεκατσίνας.

Ο Χρήστος Καραμποϊκής, με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα, τα παιδιά και τα αδέρφια του Διονύση και Γιώργο.

Η Ρεγγίνα Δουβίτσα, με τα παιδιά της Βελισσάριο, Δημήτρη, Μένιο και Βούλα.

Ο Παναγιώτης Ζαβερδινός, με τη σύζυγό του Κούλα και τα παιδιά τους Γεράσιμο, Αγλαΐα, Ελπίδα και Τούλα.

Ο Κώστας Γεωργάκης (Καρασούλας), με τη σύζυγό του Ειρήνη και τα παιδιά τους Σπυραντώνη, Βαγγέλη και Χρήστο.

Το 1964, ο Γρηγόρης Σκλαβενίτης.

Ο Χριστόφορος Λάζαρης, πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου, με τα αδέρφια του Γιώργο και Αποστόλη.

Ο Νίκος Ζαβιτσάνος, με τη σύζυγό του Ασημίνα, τα παιδιά του Μιχάλη και Μάκη και τα αδέρφια του Γιάννη και Δημήτρη.



Γεράσιμος Ζαβερδινός



Παναγιώτης Ζαβερδινός



Ο γάμος του Κώστα και της Ειρήνης Γεωργάκη



*Καλλιόπη Βλάχου, Αглаΐα Ζαβερδινού,
Μαρία Νησιώτη, Ασημίνα Ζαβιτσάνου*



*Ο Χριστόφορος Λάζαρης, με τη σύζυγο του Κατίνα
και την κόρη τους Βούλα*

Ο Κώστας και η Ασπασία Γράφα.

Ο Θωμάς Σίδερης, με τη σύζυγό του Ισμήνη και τα παιδιά τους.

Τα αδέρφια Γιάννης και Αγνή Κοντογιάννη.

Το 1967, ο Στάθης Σκλαβενίτης.

Ο Ορέστης Βαγενάς, με τη σύζυγό του Μαργαρίτα και τις κόρες τους Γρηγορία και Κωνσταντίνα.

Ο Γεράσιμος Φουρλάνος.

Ο Τριαντάφυλλος Κοντογιώργης, με τη σύζυγό του Αγγελική και τα παιδιά τους Ιωάννα και Ελένη.

Ο Σπύρος Κοντογιώργης (Μπαλέρτας), με τη σύζυγό του Παναγιώτα και τα παιδιά τους Μαρίνα και Μαγδαληνή. Ο αδελφός του Σπύρου, Δημήτρης Κοντογιώργης, με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους Πανταζή και Μαγδαληνή.



*Γιάννης Κοντογιάννης,
Διονύσης Λάζαρης,
Δημήτρης Λουλές*



*Ο Σπύρος Κοντογιώργης (Μπαλέρτας),
με τη σύζυγό του Παναγιώτα (Τούλα) και τις κόρες τους*



Κώστας Γεωργιάκης (Καρασούλας)

Ο Γιάννης Λάζαρης, του Ηλία [Καρούσος].

Ο Τάκης Λάζαρης [Καναβάτος], με τη συζυγό του Μαυρέτα και τα παιδιά τους Παναγιώτη και Βούλα.
Ο Αριστείδης Σκουτέρης [Γάρης], υπάλληλος του Δήμου.

Ο ράφτης Γιάννης Χαλκιόπουλος, με το ραφείο του στην Ηρώς Κωνσταντοπούλου, με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα και τα παιδιά τους. Ο επίσης ράφτης Σωκράτης Σίδερης, στη Σοφοκλή Βενιζέλου.

Ο Διονύσης Λάζαρης [Τσίγκενες], μετέπειτα σύζυγος της Αγής Κοντογιάννη.

Ο Θεόδωρος Γεωργάκης, σύζυγος της Αглаΐας Ζαβερδινού. Τα αδέρφια: Σπύρος, Σοφοκλής και Βασίλης Κατωπόδης, οι γυψαδόροι Νίκος και Σπύρος Βλάχος, Κώστας και Νίκος Θερμός, Δήμος και Νίκος Μάλφας, όλα με τις οικογένειές τους.



Νίκος Βλάχος, Διονύσης Λάζαρης



Διονύσης Λάζαρης (Τσίγκενες)

Ο Αντώνης Μεσσήνης, με τη σύζυγό του Σταθούλα και τα παιδιά τους Θεόδωρο και Μιχάλη.

Ο Κώστας Κτενάς [Κούκος]

Ο ζωγράφος Μάριος Σίδερης. Ο Δημήτρης Κτενάς, ο πρώτος δάσκαλος του Χορευτικού του Συλλόγου. Ο μετέπειτα παπάς Θωμάς Κοντογιάννης.

Ο Γιάννης Γεωργιάκης με την αδελφή του Αλεξάνδρα.

Ο Σπύρος Λάζαρης [Καραπάνος], με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους Γιώργο, Σοφία, Μιχάλη και Ρεγγίνα. Ο Χαράλαμπος Σάντας. Ο Σωφρόνης Κτενάς με τη σύζυγό του Καλή, αδελφή της Αποστόλως και της Ευανθίας και τα παιδιά τους Γιάννη και Λάμπρο. Ο Βασίλης Ράπτης, ξυλουργός στην Εργατών Τύπου.

Ο Δημήτρης Βλάχος, με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους Μιχάλη, Γεωργία, Σταμάτα, Κυριακούλα, Χρήστο και Θεόδωρο.

Ο Ηλίας και η Ισμήνη Ζαβιτσάνου με τα παιδιά τους Ξενοφώντα και Διονύση. Ο Γιάννης και η Μαρία Γεωργιάκη, με το γιο τους Λάμπρο. Ο Σωκράτης Λάζαρης με τη σύζυγό του Χρυσούλα και τα παιδιά τους. Ο Μιχάλης Κατωπόδης με τη σύζυγό του Ζωή. Ο αδελφός του Μιχάλη Αλέκος Κατωπόδης.

Ο Νίκος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ο Ευστάθιος Σταύρακας, με τη σύζυγό του Αποστόλω και τα παιδιά τους Μαρία και Σούλα. Η Ευανθία Κατωπόδη, σύζυγος Αχιλλέα Δήμου και τα παιδιά τους.

Τα αδέρφια Γιώργος και Γαβριήλ Κάτσενας. Το καφενείο του Γιώργου, πίσω από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ήταν, επί χρόνια, στέκι και πόλος έλξης των Λευκαδίων ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

Τα αδέρφια Θανάσης, Φίλιππος, Θωδωρής και Χαρίλαος Μεσσήνης. Ο Τάσος Λάζαρης [Τασάκης], με τις αδελφές του Ευγενία και Κωνσταντούλα. Ο Σπύρος Λάζαρης (Μπόκιας), με τη σύζυγό του Δημητρούλα και τα παιδιά τους Θωμά, Ελπίδα και Διονύση.

Ο Γεράσιμος Σούνδιας, δικαστικός, με τη σύζυγό του Βιολέτα και τα παιδιά τους Βαγγέλη, Σπύρο και Μαρκέλα.

Τα αδέρφια Αντώνης και Σπύρος Κτενάς. Ο Άγγελος Κοφιδάς. Τα αδέρφια Νιόνιος και Σπύρος Αραβανής. Η αδελφή τους Μαριώ ήλθε νωρίτερα.

Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης, κατασκευαστής, με την οικογένειά του.

Ο Κώστας Λάζαρης, με τη σύζυγό του Ελπίδα και τα παιδιά τους.

Ο Θωδωρής Ζαβερδινός με τη σύζυγό του Χρυσούλα Λάζαρη και τα παιδιά τους Ηλία και Γιώργο.



*Τάκης Λάζαρης, Χαρίκλεια Λάζαρη,
Πέτρος Λάζαρης, Θεόδωρος Μόκκας*



Ευγενία Λάζαρη, Μιχάλης Κατωπόδης, Ζωή Βαγενά-Κατωπόδη

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970

Ο μετέπειτα Βουλευτής Λευκάδας Πάνος Πάλμος με τη σύζυγό του Έλλη και τα παιδιά τους Αγγελική και Αννίτα.

Ο Χρίστος Ροντογιάννης με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους Άννα, Καλλιόπη και Αλίκη.

Ο Πάνος Ροντογιάννης. Τα αδέρφια Γιώργος και Σπύρος Γιαννουλάτος.

Το 1972, ο Γιάννης Μεσσίνης. Τα αδέρφια του Τάσος και Χριστόδουλος ήλθαν νωρίτερα.

Ο Σπύρος Αραβανής με τη σύζυγό του Άννα και τα παιδιά τους Αλεξάνδρα και Βασίλη.

Το 1974, ο Νώντας Βουκελάτος, με τη σύζυγό του Ακριβούλα και τα παιδιά τους Δημήτρη και Ζωή.

Το 1975, η Αναστασία Μεσσίνη, σύζυγος του Ηλία Αναγνωστόπουλου, με τα παιδιά τους Γιάννη, Αγγελική και Σπύρο.

Ο Παναγιώτης Σγουρόπουλος, με τη σύζυγό του Μαριγώ και το γιο τους Θοδωρή.



Νώντας και Ακριβούλα Βουκελάτου



Χρίστος και Ελένη Ροντογιάννη

Ο Αποστόλης Γεωργάκης με τα αδέρφια του Σπύρο και Μαρία. Ο μετέπειτα Δήμαρχος Ηλιούπολης Θεόδωρος Γεωργάκης με τα αδέρφια του Κώστα, Σταύρο και Σταυρούλα. Ο Στράτος Θεράπος. Ο Θωμάς Θεριανός.

Ο Δημήτρης Θιακός, με τη σύζυγό του Λευκή και τα παιδιά τους Επαμεινώνδα και Στέλλα.

Ο Αντώνης Χαλικιάς, με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Ο Βασίλης Φερεντίνος με τη σύζυγό του Καλλιρρόη και τα παιδιά τους Γιώργο και Ειρήνη. Ο Κίμων Γεωργάκης με τη σύζυγό του Κούλα και τα παιδιά τους Θεόφιλο, Βασίλη, Ρούλα και Γιάννη. Ο Χριστογιάννης Φουρλάνος. Ο Λεωνίδας Κατωπόδης, υπάλληλος του Δήμου.

Ο Κώστας Σκληρός, με τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Ο Χρίστος Κτενάς [Τσώνος], με τη σύζυγό του Κατερίνα και τα παιδιά τους Μαρία, Σούλα και Γιάννη. Ο Βασίλης Στραγαλινός, με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους Νίκη και Σπύρο. Ο Γιάννης Τούμπας, με τη σύζυγό του Ναυσικά και τα παιδιά τους Παναγιώτη και Ντίνα.



Νίκος Γλένης, Νώντας Βουκελάτος, Βασίλης Στραγαλινός



Πάνος Πάλμος, Βουλευτής Λευκάδας



Λίτσα Τούμπα, Κωνσταντίνα Κατωπόδη, Ναυσικά Τούμπα



Ο γάμος του Κίμωνα και της Κούλας Γεωργάκη

Τα αδέρφια Κώστας, Θεόδωρος, Δημήτρης, Γιώργος και Κατερίνα Κουνιάκη.

Ο Στέφανος Σκλαβενίτης, φιλόλογος καθηγητής, με την οικογένειά του.

Ο μουσικός Παναγιώτης Φίλιππας, με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα. Τα αδέρφια Αργύρης και Παναγιώτης Φίλιππας. Ο Σπύρος Χαλικιάς. Ο Βύρων Κολυβάς, με τη σύζυγό του Νέλλη και τα παιδιά τους Βασίλη και Γιώργο.

Τα αδέρφια Τίμος και Χρήστος Μεσσήνης.

Ο Κώστας Κατωπόδης, με τη σύζυγό του Ευδοκία και τα παιδιά τους.

Ο Ηλίας Στραγαλινός, ταξίαρχος, με τη σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά τους.

Ο Μιλτιάδης Αραβανής, με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα και τα παιδιά τους Αλέκο και Κατερίνα.

Ο Νίκος Λάζαρης [Καρούσος], με τη σύζυγό του Θεοδώρα και τα παιδιά τους Άννα και Αποστόλη.

Ο Σπύρος Λάζαρης, με τη σύζυγό του Φρόσω και τα παιδιά τους.

Η Λουκία Λάζαρη, με το σύζυγό της Ανδρέα Γαλάνη και τα αδέρφια της Γιάννη και Τάσο.

Τους Λευκαδίτες συγκέντρωσε στην Κάτω Ηλιούπολη και η μεταξύ τους αλληλεγγύη, το «αγιούτο» του ενός προς τον άλλον. Κάθε φορά, οι νεοαφιχθέντες έβρισκαν φιλοξενία, βοήθεια και εργασία από τους προηγούμενους, όπως έγινε με τους δίδυμους μάστορες Αποστόλη και Στάθη Μεσσήνη, που φιλοξενούσαν για χρόνια στο υπόγειο του πέτρινου σπιτιού τους τα «μαστορόπουλα», που είχαν μεταναστεύσει από τη Λευκάδα. Τους έμαθαν την τέχνη, δούλευαν μαζί τους και μετά από πολύ καιρό βρήκε ο καθένας το δρόμο του, δημιουργώντας τη δική του οικογένεια. Ανάμεσά τους ήταν ο Σπύρος Γαζής, ο Στέφανος Σκλαβενίτης, τα αδέρφια Κίμωνας και Χρήστος Ζακυνθινός, ο Μήτσος Βλάχος [Μαντζούφας], ο Γεράσιμος Μεσσήνης [Φαμπέσης], ο Νικηφόρος Κακλαμάνης, τα αδέρφια Γιάννης, Γιώργος και Παντελής Κτενάς, ο Γιώργος Αρβανίτης [Παλάτας], ο Δημοσθένης Αρβανίτης [Νταναρούτσος], ο Νίκος Γλένης, ο Αντρέας Ρεκατσίνας, ο Παναγιώτης Ρεκατσίνας.

Στο σημείο αυτό, και λειτουργώντας συμπληρωματικά, παρεμβάλλεται η μαρτυρία της Φρόσως Αριστοτέλη Λάζαρη.

« Ήρθε καιρός που τα μαστορόπουλα έπρεπε να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Πήραν γυναίκες από την μικρή πατρίδα. Ερχόμενοι ξανά στην Ηλιούπολη, εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των αδελφών Ανδρέα και Νίκου Λάζαρη, στου Πάνου Δελλαπόρτα, αργότερα και στου Μαραγκού, στις οδούς Νικομάχου και Αθηνοδώρου, στο μέρος όπου βρίσκεται το κτίριο του Συλλόγου μας σήμερα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, δημιουργείται μια μικρή Λευκάδα – για εμάς που το ζήσαμε, όχι μικρή, αλλά μεγάλη Λευκάδα. Ο ένας έφερνε τον άλλον, τον συγγενή του, τον φίλο του κι έτσι δημιουργήθηκε μια Λευκάδα με την κουλτούρα της, με τις παραδόσεις της, με την θρησκεία της, με τις γιορτές της, με τις χαρές, με τις λύπες. Τα μοιράζονταν όλα μαζί, γιατί εκεί που βρίσκονταν, στα ξένα, οι γείτονες ήταν μάνα και αδέρφια. Ήταν μια φωλιά, ήταν ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί, ήταν δύσκολα αλλά και ευχάριστα χρόνια. Όσοι έζησαν εκεί, τα θυμούνται με ευχάριστες αναμνήσεις... Οι περισσότεροι εκεί γύρω, στην Κάτω Ηλιούπολη. Δικαιωματικά λοιπόν, την πλατεία γύρω από την Αγία Παρασκευή-Πεφανερωμένη (η εικόνα της Πεφανερωμένης υπάρχει στο τέμπλο της εκκλησίας και την γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος με όλες τις τιμές, όπως στην Λευκάδα μας) την ονομάσαμε πλατεία Λευκαδίων. Εκεί έχουμε και την προτομή του Άγγελου Σικελιανού».



Στάθης και Αποστόλης Μεσσήνης με τα «μαστορόπουλα»

**Ήταν το βαθύ όραμα της Λευκάδας που τους ένωνε:
η πρώτη ζωή, ο θείος τόπος, το πέλαγος, η ομορφιά της φύσης,
η Παναγία η Φανερωμένη, οι στίχοι του Σικελιανού.**